

## Een zondag in Neuhofen – Oostenrijk

*Ds. Wilmink brengt met passie en een opgewekt gemoed het Evangelie*

'Hoe hou je het eigenlijk vol als predikant van een kleine gemeente in Oostenrijk?' Die vraag krijgt ds. Jan Berend Wilmink regelmatig te horen. Hij is alweer ruim 2½ jaar verbonden aan de kleine 'Reformierte Kirche' van Neuhofen a/d Krems, vlak bij de grote stad Linz in het noorden van Oostenrijk. Vanuit Nederland krijgt Neuhofen steun van de SSRO en is de Maranathakerk van Ridderkerk haar partnergemeente. Ook is er een actieve TFC (thuisfrontcommissie) die met raad en daad ds. Wilmink ondersteunt.

Zo reisden Els en Bert Barelds namens de TFC eind augustus af naar Oostenrijk. "Na een voorspoedige reis kwamen we aan in het TT Aparthotel, op slechts drie minuten lopen van het kerkgebouw van de Evangelisch Reformierte Kirche van Neuhofen.

De volgende dag zochten we Jan Berend op in zijn woning in Kematen an der Krems, een dorp verderop, een kleine tien minuten rijden. Er was een alerhartelijkst ontvangst met veel gesprekstof over en



weer. Na de lunch maakten we een wandeling en konden we met eigen ogen de typisch Oostenrijkse omgeving aanschouwen waar Jan Berend al ruim tweeënhalve jaar zijn werkterrein heeft gevonden. Met passie, energie en een opgewekt gemoed brengt hij in de kleine gemeenschap van de ER-KWB het evangelie van Jezus de Christus. En niet alleen daar, ook in de directe omgeving zoekt hij ontmoetingen om mensen te bewegen Christus de Heer als hun redder te aanvaarden.

's Avonds konden we kennismaken met een klein deel van de gemeente die wekelijks in gebed gaat om Oostenrijk, de gemeente en elkaar in kringgebed op te dragen aan de hemelse Vader. Het was heerlijk weer en we konden bij een van de gemeenteleden in de tuin genieten van de avondkoelte en de onderlinge verbondenheid.

Zondags ging Jan Berend voor in de dienst. De kleine gemeenschap werd beïnvloed door "**die gute Hand Gottes**" (Ezra 7 & 8). Als gasten beleefden we de bijzondere ervaring dat in het voorbedegebed meerdere stemmen konden klinken. Ook als je de 'Österreichische Sprache' niet voldoende beheerst was je

welkom om voorbede in het Nederlands te doen voor de geloofsgemeenschap in Neuhofen. Naderhand dronken we met elkaar koffie in een allervriendelijkste setting zodat we de eerste kennismaking van de donderdag konden uitbreiden en verstevigen. Ook 's avonds is er om 19:00 uur een leersamenkomst waar beurtelings Jan Berend of Alessandro Brunel voorgaat.



Het was een bijzondere en verhelderende ervaring om Jan Berend in zijn dagelijks werk mee te maken. We ervoeren een mooie verbondenheid met de kleine geloofsgemeenschap, een 'Gideonsbende' die al vele jaren trouw wil vasthouden aan ons gezamenlijke algemeen en onwonderbaar christelijk geloof; en dat in een land waar zo'n 80 procent in naam Rooms-Katholiek is en een kleine 10 procent onkerkelijk."

### HELPT U MEE?



Het mooie werk van ds. Wilmink is mogelijk dankzij de steun van veel christenen uit Nederland. Wilt u met woord (= gebed) en daad (= gift) ook meehelpen om in Oostenrijk het licht van het Evangelie te verspreiden? Scan dan de QR-code of maak uw gift over op  
rek. nr. **NL34 RABO 0312 8935 07**  
t.n.v. **SSRO Apeldoorn**  
o.v.v. **Neuhofen - Wilmink**

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt vier ERKWB-kerken in Oostenrijk en Zwitserland. Meer informatie vindt u op [www.ssro.nl](http://www.ssro.nl) of [www.erkwb.org](http://www.erkwb.org) of op Facebook (SSRO.NL), Twitter (SSROnl) en Insta (kerk\_zijn\_in\_de\_alpen).

